



historie

het klooster heeft een kippengeschiedenis (...)

Ooit was de kapel met de ontvangstruimte ernaast, een kippenstal, of 'hennenkooi' in Brabants dialect.

Een eenvoudige ruimte, die in 1989 van binnen geschikt is gemaakt voor kapel. Van buiten is het tot op heden toch grotendeels een kippenstal gebleven.

Met deze renovatie hopen we ook de **buitenkant** een kloosterkapel-uitstraling te kunnen geven, met halfronde raampjes en een bijpassende stenen klokkentoren, en een nieuw overdekte entree.

hoe kunt u helpen

Voor de financiële steun aan dit project kunt u een gift overmaken aan de

Stichting '**Geboorte van de Moeder Gods**' te **Asten** onder vermelding van **bouwfonds**.

IBAN-nummer:

NL 64 TRIO 0390 3597 69

BIC / Swift nummer: TRIONL2U

De stichting heeft de ANBI-status.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klooster:

Orthodox klooster in de Peel
Gruttoweg 7
5725 RT Asten
0493 560421
orthodoxasten@hetnet.nl

voor het laatste nieuws ga naar:
www.orthodoxasten.nl

kapel onder dak

van kippenstal naar kloosterkapel



Moeder Maria

Moeder Maria, de stichter en eerste abdis van het klooster heeft de aanzet gegeven tot deze noodzakelijke verbouwing en meegedacht over de schetsen.

In de zomer van 2016 is ter nagedachtenis van moeder Maria een 'bouwfonds' opgericht voor giften ten behoeve van de renovatie van de kapel.

Eeuwige gedachtenis !



... saneren, isoleren en ventileren ...



Vóór het jaar 2024 moeten asbestdaken zijn gesaneerd, zo heeft de overheid in Nederland bepaald. De kapel en de ontvangstruimte ernaast (archondariki), een voormalige kippenshuur, hebben een dak met asbest-golfplaten. Graag zouden we van deze gelegenheid gebruik maken om het dak beter te isoleren. Hoe eerder hoe beter, want in de winter hebben we hoge stookkosten en in de zomer is het in de kapel (direct onder het dak) vaak tropisch heet. Daarnaast zijn ook de

muren en kozijnen van de kapel toe aan groot onderhoud: ook daar hebben we nu de mogelijkheid voor betere isolatie en ventilatie. Het interieur van onze - inmiddels zo geliefde- kapel blijft grotendeels intact. Wel komt er een kleine uitbreiding met daarin ruimte voor een nieuwe, droge kiosk, sacristie en spreekkamer. Helpt u ons mee? Alvast onze hartelijke dank,

moeder Johanna en medezusters